

E-Journaal 2021

Waarde Vrienden van MoWIC.

Let us call it a year...

Vol enthousiasme hebben wij in 2020 gewerkt aan de organisatie van Vrijburg Conferentie 'De WICen deZee'. Ons eerste Lustrum. Dat was in 2020. Het jaar dat velen graag zouden willen vergeten. Het jaar dat met prudentie besloten werd de conferentie naar 'ergens in de maand Mei van 2021 te verschuiven. Daar aangekomen werd met een mengeling van teleurstelling en hernieuwd enthousiasme besloten, om naar de veilig geachte datum van 17 en toen 10 December 2021 uit te wijken. Maar ook dat bleek niet opgewassen tegen het pandemisch geweld. 'Ergens in het voorjaar van 2022' ligt nu in de planning om gestalte te geven aan ons feestelijk evenement. Hierbij worden wij ondersteund door een ideëel Nederlaands fonds, dat zich ten doel stelt bij te dragen aan cultureel erfgoed en anoniem wenst te blijven en die wij bijzonder dankbaar zijn. Evenals uiteraard onze gastheer de Honorair Consul van Brazilië in Nederland !

Één ding is zeker. U zult tijdig van de gang van zaken worden geïnformeerd door onze onvermoeibare Secretaris Axel Derks. En houdt u alstublieft de website in de gaten.

In de afgelopen jaren werd de betrokkenheid van onze stichting met het onderwerp Slavernij gestipuleerd door de vele vermeldingen op de Website over literatuur en acties. Zie mowic.org onder lemma Nieuws.

Over de conservering van de friezen met blauw-witte tegels in het Convento de Santo António in Recife en het aantrekken van de teugels met Suriname is weinig anders te melden, dan dat het in onze aandacht blijft. De Zee klotst intussen voort in eindeloze deining.

Van harte, mede namens de stichting wens ik u allen een zo goed mogelijk Nieuwjaar toe en Tot ziens, 'ergens in het voorjaar' !

Hannedea van Nederveen Meerkerk Ph.D.

Voorzitter MoWIC Foundation

mowic.org



Het eerste Afrikaanse slaveneiland Saint James Island (tegenwoordig Kunta Kinteh Island) in de monding van River Gambia. Prooi van erosie.